



4. Senin şanını ve ününü yüceltmek mi?

5, 6. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7, 8. Boş kaldıñ mı hemen başka işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

(95)

DOKSANBEŞİNCİ SÛRE *et-Tîn*

«Tîn», dağ adı veya incir demektir. Bürün süresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 ayettir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1, 2, 3, 4, 5. İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki,

biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.

(Allah Teâlâ insanı ruh ve beden kabiliyetleri bakımından canlıların en mükemmelı kılmıştır. Sürede «en güzel biçimde yarattık» ifadesi bu hususu belirtmektedir. İnsan serbest iradesi ile ya bu kabiliyetlerini güzel kullanarak «kâmil insan» olacak, yahut da aksi yönü tutarak şuurlu varlıkların ve canlıların en aşağı mertebesinde yer alacaktır.)

6. Fakat iman edip salih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.

7. Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?

8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir?

(96) DOKSANALTINCI SÛRE *el-ALAK*

Alak, insanın yaratılış saflarından olan asılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sâreye «Ikra' sâresi» de denir. Mekke'de inmiştir; 19 ayettir. İlk 5 ayeti, Kur'an'in ilk inen ayetleridir.

Bu sârede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Alâh'ın ihsani olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağının anlatılır.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1, 2. Yaratatan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yaratı.

3, 4, 5. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (*yazmayı*) öğreten Rabbîn, en büyük kerem sahibidir.

6, 7, 8. Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

9, 10. Namaz kılarken bir kulu (*Peygamber'i namazdan*) meneden gördün mü?

(Bu ayetler, Peygamberimize namaz kılarken sataşan Ebu Cehil hakkunda inmiştir. Ona ve benzerlerine söyle hitap edilmektedir.)

11, 12. Ne dersin, o (*Peygamber*) doğru yolda ise yahut takvâyı emredi yorsa!